

# Inhoud

		blz.
	Voorwoord	3
les 1	Jozua een goed voorbeeld	7
les 2	Afrikaans denken	10
les 3	De zonde en haar gevolgen	13
les 4	Gods geschenk aan ons	16
les 5	Dat noem ik nou vriendschap	19
les 6	Toch klopt er iets niet	22
les 7	Wat geloof vermag	25
les 8	Wat betekent geloof?	28
les 9	Een jonge medewerker	30
les 10	Jonge medewerkers	34
les 11	Trouw wordt beloond	38
les 12	God geeft aan iedereen - wat geven wij aan Hem	42
les 13	De liefde van Jezus overwint	44
les 14	Jezus gaat de moeilijkste weg	46
les 15	Jezus leeft ook vandaag	51
les 16	Gideon -een man die op God vertrouwt (1)	54
les 17	Gideon -een man die op God vertrouwt (2)	57
les 18	Een moedige beslissing	59
les 19	Een vreemdeling ondervindt Gods leiding	62
les 20	Ik ken je!	64
les 21	Waarom vieren we Pinksteren?	66
les 22	God geeft leven	70
les 23	God roept	73
les 24	God kiest	75
les 25	God bevestigt	78
les 26	Een wegloper meldt zich	80
les 27	(On)bruikbaar?	82
les 28	Reden tot blijdschap	86
les 29	Bidt - zoekt - klopt	90
les 30	De verloren dochter	92
les 31	Petrus geneest	97
les 32	Petrus helpt en geneest - en wordt gestraft	101
les 33	De opdracht geldt!	103
les 34	Een herdersjongen wordt koning	106
les 35	David, een moedige man (1)	108
les 36	David, een moedige man (2)	110
les 37	Echte vriendschap	112
les 38	Liefde tegenover haat	114
les 39	Beloften moet men houden	117
les 40	Bijbel omhoog	119
les 41	Een droomwens	122
les 42	Onverdeeld voor God	124
les 43	Een ontmoeting met belangrijke gevolgen	128
les 44	Ik heb niemand	131
les 45	Een grote belofte!	135
les 46	Alles -of niets!	138
les 47	God laat Zich zien!	141
les 48	Schuldig door te zwijgen	144
les 49	Waar kies je voor?	147
les 50	Het is advent!	150